

Hocus pocus

Bij rood moeten we stoppen.
We mogen door bij groen.
Toch moet je steeds goed kijken.
Dat moet je altijd doen.

**Hocus, pocus pikkel poen.
De lichten worden nu plots groen.
Hocus, pocus pikkel poot.
Eerst oranje en dan rood.
Hocus, pocus pikkel puit.
De lichtjes tover ik nu uit.
Hocus, pocus pikkel paan.
Floep! De lichtjes gaan weer aan.**

Op straat mag ik niet toveren
en spelen ook al niet.
Dus tover ik in het geheim.
Als niemand me dan ziet.

Refrein

Oversteken

Ik luister naar de juf
en geef mijn buur een hand.
Ik loop niet zo de straat op.
Ik wacht mooi langs de kant.

**We kijken eerst naar links
en komt er dan niets aan
dan kijk ik ook naar rechts.
Pas dan mag ik weer gaan.**

Soms is er een zebrapad
over heel de straat.
Dan moet je toch nog kijken
voor je over gaat.

**We kijken eerst naar links
en komt er dan niets aan
dan kijk ik ook naar rechts.
Pas dan mag ik weer gaan.**



Trappen, trappen, trappen

Als ik dan ga fietsen, zet ik iets op mijn hoofd.
Mijn mooie nieuwe fietshelm, dat heb ik mam beloofd.
Met mijn fluohesje kan iedereen me zien.
Heel mijn fiets in orde dan krijg ik tien op tien.

**Trappen, trappen, trappen,
alles vliegt voorbij.
Trappen, trappen, trappen,
van fietsen word je blij!
Fietsen, fietsen, fietsen
waar fietsen we naartoe?
We moeten bijna rusten want mijn benen worden moe.**

Zonder goede remmen, mag je niet op straat.
Als er iets gebeurt, dan stop je veel te laat.
Heb je ook wel lichten en een goede bel
Mijn fiets is echt in orde, toch rijd ik niet te snel!

Refrein (2x)

Mijn lieve beer

Als ik met de auto rijd
naar oma, of de zee.
Dan neem ik altijd Klaasje,
mijn lieve knuffel, mee.
Ik doe ook steeds mijn gordel aan.
Dat moet je altijd doen.
Maar beer was het vergeten;
iets erg gebeurde toen.

**Lieve grote bruine beer,
je bent mijn liefste schat.
Je bent de allerliefste beer
die ik ooit heb gehad.**



Openbaar vervoer

Op de straat,
op de straat.
Zie dat je de bus doorlaat.

Met de trein,
met de trein
zullen we er heel snel zijn.

Van het spoor!
Van het spoor!
Laat de tram nu even door!

Ga opzij!
Ga opzij!
Want de kusttram wil voorbij.

**Tjoeke tjoeke
tuut tuut!
Tsjoeke tsjoeke...
vroem!**

**Tjoeke tjoeke
tuut tuut!
Tsjoeke tsjoeke...
boem!**

De beste stappers.

We stappen lekker samen.
We stappen hand in hand.
We stappen niet op straat
maar langs de huizenkant.

We komen aan een kruispunt
en letten nu goed op want
bij rood blijven we staan
en bij groen mag je weer gaan.

Hoi!
Hoi!
Hoi!
Hoi, hoi!

Op straat mag je niet lopen
en spelen zeker niet.
We dragen ook nog fluo
zodat men ons goed ziet.

En komen we aan lichten
dan letten we goed op want
bij rood blijven we staan
en bij groen mag je weer gaan.

Hoi!
Hoi!
Hoi!
Hoi, hoi!

